

EVAN-ASSISTANCE

BELGIË-BELGIQUE
P.B.
3010 KESSEL-LO 1
BC 6694

abc
ministries

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019

ABC dient discipelen die groeien naar leiderschap met integriteit en uitmuntendheid, nederigheid, respect en barmhartigheid. We gebruiken een integrale aanpak en bijbelse normen, opdat mensen en de christelijke gemeenschap effectief zouden groeien.



**GEEN HOUVAST,
TOCH ZEKER!**

SLEUTELS VOOR GROEI NAAR GODS HART: GEEN HOUVAST, TOCH ZEKER!

SLEUTEL 5: GEEN HOUVAST, TOCH ZEKER!

In de Evan-Assistance van september bespraken we hoe Vlamingen vanuit hun thuiscultuur de impact van veranderingen maximaal willen beperken. De drang om de onzekerheid van die veranderingen te vermijden kregen we doorheen onze thuiscultuur ingelepeld. Die is herkenbaar in het alledaagse leven doorheen gesprekken, keuzes, gewoonten, thema's, besluitvorming, enz.¹

VERANDERING HANTEREN, DEEL 2

Onzekerheidsvermijding wordt gemakkelijk gekruid met een exclusief denken: er is maar één scenario mogelijk op de weg naar zekere oplossingen. Alternatieven komen niet in aanmerking.

Van exclusiviteit naar oordelen is bovendien een kleine stap. Dat oordelen wordt dan gemakkelijk gebruikt als tegengewicht tegen de eigen onzekerheid. Het is een compenseren voor de eigen nood aan bevestiging.

Maar daarmee riskeren we onszelf op de langere termijn te beschadigen door een diversiteit en creativiteit uit onze omgeving weg te amputeren, omwille van de onzekerheden die daar bijhoren.

Weinig durf om God in zijn onbekende, grotere werk te volgen, doet ons dan geregeld landen in een verarming – die wel meer dan eens in Gods naam als een verantwoorde keuze wordt bestempeld.

De tegenstelling met zijn creatief scheppen, zijn omvattende raadsbesluiten en zijn zorgende liefde kan nauwelijks groter zijn.

GOD IN HET BRANDPUNT

Toetsen en zoeken naar meer van Gods cultuur, begint met een eerlijke bezinning over wie in het brandpunt staat. Is dat God? Of sta ik op zijn plaats?

Betekent Gods wijdere perspectief niet juist nog meer onzekerheid? En die wilden – hoopten – we toch onder controle te krijgen?¹ Ons buikgevoel doet ons eerder afgrenzing, overzicht, controle opzoeken. Is die wijdse einder van God en zijn koninkrijk niet te veel van het goede? Moet dat echt zo radicaal? Een beetje water in de wijn ...

De navolging van Christus is tegendraads aan ons menselijk DNA. In Gods cultuur leren zijn volgelingen het heft méér in Gods handen leggen. En Hij leert hen de zekerheid dat Hij “er bij” is en actief zorgt voor zijn kinderen.²

God zo in het brandpunt van ons leven zetten, leert ons om stap voor stap onzekerheid af te schudden – en het creëert ruimte om onze naaste vanuit het evangelie te dienen.³

Waar komt dan het dilemma vandaan dat we wel een almachtige, liefdevolle, barmhartige en verzorgende God belijden - maar tegelijk de grip zo moeilijk loslaten en controle aan Hem overdragen?

We zijn te onbekend met God zelf. Zijn Persoon en ook de waarden, principes en normen van zijn koninkrijk zijn te weinig deel van ons leven.⁴ Dat veranderen lukt alleen door onze belijdenis steeds meer te vertalen in nieuwe stappen van navolging en overdracht van de zucht om veiligheid.

Zo geven we God ruimte. We leren Hem beter kennen en vertrouwen. Dat is de enige weg naar houvast terwijl we dagelijks leven, werken, dienen in een gevallen, corrupte wereld.⁵

Hoe verder we Jezus volgen, hoe meer we in de cultuur van Gods koninkrijk leren leven. Hoe meer we leren dat Gods zorg in de plaats komt van chronische (Vlaamse) onzekerheidsvermijding. En God geeft veel oefenkansen om zijn cultuur steeds beter te leren kennen en gebruiken!⁶

HOUVAST, IN STAPJES⁷

In de leerschool om Jezus (nog verder) te volgen, staat daarom het werkwoord “zich aanpassen” centraal. Vanaf de eerste stap concentreer je je op een uitdaging zoals Johannes de Doper verwoordde: “Hij moet meer worden, ik echter minder.”⁸

In de online-versie van dit artikel vind je, afgestemd op onze Vlaamse context, hulp om stapjes naar meer houvast te krijgen:

- Tussen vroeger en nu
- Tussen nu en straks
- Als “straks” dichterbij komt

Waarom zou je dat doen?

- Om te leren herkennen welk leven en potentieel God je toevertrouwd voor al de jaren die je hier (nog) gegeven zijn – middenin een wereld met constante veranderingen.
- Om Hem (meer) te ontdekken en zijn houvast (beter) te leren kennen.
- Omdat we de verantwoordelijkheid voor ons leven en voor de jaren die we nog hebben niet kunnen afschuiven. Niet naar God. Niet naar leiders. Niet naar onze naasten. We dragen die zelf.¹⁰



DOORPRATEN?

Je kan ons vertellen hoe je meer op Gods lijn denkt te komen. Wat je deelt, blijft vertrouwelijk. Mail naar [info\(at\)abcministries.be](mailto:info(at)abcministries.be)



VERDER LEZEN?

Lees de uitgebreide versie en de voetnoten van dit artikel op onze website. Surf naar: www.abcministries.be



INFOFOON

NIEUWS TER VERSTERKING VAN VZW'S IN HET EVANGELIEWERK

NIEUWE VZW-WETGEVING 2019, EEN GROTE UITDAGING

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) vraagt om statuten en werking aan te passen. Die aanpassingen gaan veel verder dan wat woordenschat en details.

Enkele belangrijke punten:

- Het belangeloos doel en de activiteiten moeten voortaan duidelijk uitgesplitst zijn.
- Een vzw is voortaan een onderneming, die aan niemand voordelen uitkeert¹, behalve als die binnen haar eigen belangeloos doel passen². Beide uitgangspunten (1+2) moeten in de statuten vermeld staan.

- Als onderneming kan een vzw nu ook failliet gaan. De bestuurders dragen dus nog meer persoonlijke aansprakelijkheid. Des te belangrijker wordt het om "bestuurdersaansprakelijkheid bij interne en externe fouten" te verzekeren.
- Het WVV voerde voor vzw's de beperking op commerciële activiteiten af.
 - Zijn handelsdaden "bijkomstig" volgens de statuten en in de realiteit, dan blijft de vzw in de rechtspersonenbelasting (RPB).
 - Zijn de handelsdaden meer dan "bijkomstig", dan valt de vzw onder de vennootschapsbelasting. En betaalt ze belastingen op het overschot op de jaarrekening.

Dit zijn maar enkele punten uit de vernieuwde wetgeving. We raden aan zonder verwijl dit aanpassingswerk te beginnen.

WERKSEMINARS NIEUWE STATUTEN

De wetgeving is sinds 1 mei 2019 voor alle vzw's ingrijpend veranderd. Een overgangstijd tot einde 2023 geeft u ruimte om de verplichte aanpassingen aan statuten en in uw werking te kunnen uitwerken.

ABC biedt daarover werkseminars aan

- We leggen het nieuwe vzw-plaatje en haar nieuwe context uit.
- We leveren praktische tools waarmee u het aanpassingsproces voor uw vzw kan opstarten.
- Een uitgebreide vraag-en-antwoord-sessie is voorzien.

Wanneer en waar?

- 15/02/2020: Spei 60, 8790 Waregem (Pastoraal Centrum ATTENT)
- 16/05/2020: Evence Coppeelaan 31, 3600 Genk (VEG-Paulus)

Let op!

- Elk seminar werkt met maximaal 20 deelnemers. Er is veel belangstelling. Wacht daarom niet met aanmelden.
- Alleen geregistreerde deelnemers kunnen aan het werkseminar deelnemen.

MEER INFO: WWW.ABCMINISTRIES.BE

EVAN-ASSISTANCE GAAT DIGITAAL!

Vanaf 2020 stapt ABC over op een digitale Evan-Assistance. We blijven schrijven over ontwikkelingen, documentatie aanleveren en verwijzen naar interessante bronnen.

Waarom deze stap?

- De beschikbare fondsen willen we verantwoord gebruiken.
- We willen meer flexibel publiceren en sterker aansluiten op actualiteit.
- Doorverwijzen naar aanvullend bronmateriaal is gemakkelijker.

Onze website www.abcministries.be wordt daarvoor de draaischijf. Via email en sociale media krijgt U de informatie over nieuwe publicaties die daar te vinden zijn. U kan dus perfect op de hoogte blijven.

EVAN-ASSISTANCE BLIJVEN ONTVANGEN?



Mail naar [info\(at\)abministries.be](mailto:info(at)abministries.be) en schrijf in het onderwerp van de mail "Evan-Assistance".

(Een bemoedigend woord of een idee kan u langs die weg ook delen. Dat stellen we natuurlijk altijd op prijs!)

OPENHARTIG



EEN
SPROKKEL UIT
DE CHRISTELIJKE
BEWEGING

MÉÉR

| *“We houden nu eerst een pauze.”*

Zo vroeg op de ochtend was de spreker duidelijk toe aan een kop koffie.

Bijna twee uur was het volop genieten van levenslessen van iemand met een wereldwijde bediening. Gebracht in alle eenvoud en ootmoed. Met een aantrekkelijke dosis levensvreugde. Wat de inhoud juist heel sterk onderstreepte.

Levenslessen van 50 jaar bediening. Met een evenwichtige bijbelse onderbouwing. Concrete principes. Heldere logica. Duidelijke conclusies. Gebracht met grote gevoeligheid. Moest er echt een etiket bij nodig zijn, dan zou dat wel heel dicht bij de betekenis van het woord “apostel” liggen.

De koffiepauze maakte onderling de tongen los. Waarderend. Doorpratend. Met eigen verhalen: “Weet je, ik heb ooit” Het rustige geroezemoes vertelde hoe de inhoud doorsijpelde naar de diepte van de harten.

Naast me aan de koffiethermos verwoordde iemand het zo:

“Dit laat me zo sterk verlangen naar méér van God voor mezelf. Zonder gedoe of tamtam. Hem beter leren kennen. Hem volgen. Eenvoudig dienen in wat Hij op mijn weg brengt. Méér van God ... in mezelf, mijn naaste en mijn omgeving.”

Er was niet meer nodig om met een voorstel naar de kern van dat verlangen door te stoten:

“We kunnen elkaar ondersteunen om die weg te gaan. Elkaar helpen om onze navolging van Christus aan te scherpen. Méér naar Hem luisteren. Ons concentreren op wat Hij al voorbereid heeft. Samen ons onder de loep nemen om vanuit navolging die werken te doen.”

Blinkende ogen. Een hartelijke knik. Een afspraak. We zouden er binnenkort aan beginnen.

Bij die eerste afspraak botsten we op het “TE-syndroom”:

“te veel, te druk, te dringend, te ergerlijk, te spijtig, te complex, te moeilijk, te onzeker, te gevoelig, te dwingend,”

Voor een volgende ontmoeting zou hij spoedig iets laten weten. Eerst moest hij een en ander op een rij krijgen. De kostprijs berekenen. Kiezen. Want hij leefde “te”.

Vriendelijk aanporren. Herinneren aan die voormiddag ... het baatte niet. De tweede ontmoeting is er niet meer gekomen. Hij had gekozen. Voor méér van hetzelfde.

Zijn belijdenis hoe hij nu nog altijd verlangt naar méér van God is oprecht. Maar die kostprijs! “Te ...” voor méér ...

Herman Heyman



Samen
op de Sofa

THEMA

leven, werken, dienen vandaag, of GDPR, of...

WANNEER

14.02 – 24.02.2020
08.05 – 19.05.2020
30.10 – 10.11.2020

LOCATIE

bij u thuis of in uw gemeente

BESCHIKBAARHEID

Tussen deze data's zijn de predikingen op de zondagen al volgeboekt. Maar Herman is nog beschikbaar op weekavonden voor een leidersteam of een huisgroep.



Bij ABC-Ministries is de bescherming van alle persoonsgegevens geen nieuwigheid. Integriteit is niet voor niets een van onze kernwaarden. We respecteren dus uw privacy, want dat is ons standaardbeleid sinds het prille begin.

Naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we dat beleid uitgeschreven. In onze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we die hanteren en beveiligen.

Regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming volgen we onverkort. Waar mogelijk screenen en verbeteren we onze werkwijze.

Wilt u weten hoe wij bij ABC-Ministries uw persoonsgegevens bewaren? Welke gegevens we bijhouden? Hoe u uw gegevens kan laten aanpassen?

U LEEST ER MEER OVER OP WWW.ABCMINISTRIES.BE/PRIVACY