

Kerstwens

Vrede op aarde... We gaan het deze kerstperiode vast weer zingen en rondsturen op kaartjes. Vrede, Shalom: meer dan de afwezigheid van oorlog, is een diepe vrede verzoening met God met elkaar en met onszelf.

Ik vind deze omschrijving van het christen-leven een zeer mooie: *'werken voor shalom, ons verheugen wanneer we shalom aanwezig zien en treuren wanneer we shalom verloren zien gaan.'*

Dat heb ik afgelopen maand mogen doen met een groep vrienden uit Europa die samen willen nadenken over wat het betekent om als christen in het onderwijs te werken.

Met mijn vriendin Olya heb ik gehuild om het feit dat zij als inwoner van de Krim in Oekraïne nu verplicht wordt Russische te worden en alleen nog onmogelijk dure Russische producten mag kopen. Maar ze blijft want wat als alle christenen daar vertrekken, wie zal er dan aan vrede werken?

Met Mikail en Orhan heb ik hun prachtige en onmogelijke vriendschap gevierd. Hun landen, Armenie en Azerbeidzjan zijn grote vijanden, maar zij zien hun vriendschap als de start van vrede.

Met Denisa en haar man heb ik het uitgeroepen dat het gedaan moet zijn met het kopen van diploma's. Maar dat betekent ook dat ze misschien niet genoeg geld hebben om van te leven, als een eerlijk loon hun enige inkomen zal zijn. Ik moet dus bereid zijn mee te betalen als ze dat nodig hebben.

Ik heb gedanst met Ira, die ondanks haar zware leven op de barricaden in Kiëv, geen enkele kans laat voorbij gaan om te vieren dat God een mooie wereld voor ogen heeft. En moesten we elkaar hier niet meer terug zien, dan zullen we op een dag elkaar daar zeker dansend terugzien.

We proberen thuis aan onze kinderen uit te leggen dat we als leerlingen van Jezus mogen meewerken aan Zijn plan. Onze zoon concludeerde dat we dus collega's zijn van Jezus.

Ja, dat zijn we!

Je mag Jezus' collega zijn. Werk maar mee aan wat goed is. Feest en dans om deze mooie wereld te vieren. Ween om al het verdriet dat je in deze kapotte wereld zal vinden. Laat anderen jou dragen als het niet meer gaat. Wees een vriend voor wie een vijand zou moeten zijn.

Shalom!

Naomi
