

Belofte

Ik houd stille tijd met onze twee kinderen.

Ze mogen in de Bijbel zoeken wat ik er in heb verstopt. Helemaal op het einde van de Bijbel vinden ze een grote geruite zakdoek. Ik lees hen voor wat er op die bladzijde staat:

'Het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'

Ik neem de zakdoek en veeg over de wangen van mijn zoon. Ik zeg: *'God heeft beloofd dat Hij op een dag alle tranen zal wegvegen.'* En ik denk erbij: *'Je bent onze lieve bouwman. Wat is het fijn om met jou op uitstap te gaan. Om met jou te praten en te rijmen. Je babbelt met iedereen de je tegenkomt op straat en in de bus. En je leert zo graag over alles wat er maar te weten valt. Maar wat komen woorden van je klasgenoten toch hard aan, en wat worstel je toch vaak met jezelf.'*

God zegene je en Hij behoede je.

Ik draai me naar onze dochter en zeg tegen haar: *'God heeft beloofd dat Hij op een dag alle tranen zal wegvegen'*, terwijl ik met de zakdoek over haar wangen wrijf. Ik denk erbij: *'Je bent onze kleine sterke alleskunner. Je kan eindeloos spelen en voor je poppen zorgen. Je bent een vrolijke gangmaker. Maar wat kun je je boos maken en wat worstel je toch vaak met de mensen om je heen.'*

God zegene je en Hij behoede je.

Ik neem de zakdoek en veeg ook over mijn eigen wangen. De belofte dat God alle tranen op een dag zal wegvegen geldt ook voor mij. De kinderen mogen weten dat ik niet enkel degene ben die ze voorgaat maar ook hun medereiziger.

Op een groot blad met allemaal getekende tranen erop, plakken we piepkleine zakdoekjes. Net zolang tot alle tranen weg zijn. We hangen ons kunstwerk aan de muur om ons te herinneren aan Gods belofte. Soms zien we gelukkig al iets van die belofte en dan schrijven we dat op een van de kleine zakdoekjes. Dan vieren we feest om wat God nu al geeft en op een dag zal afmaken.

Als jij met een zakdoek over je wangen zou vege en tegen jezelf zegt: *'God heeft beloofd dat Hij op een dag alle tranen zal wegvegen.'* Aan welke tranen denk jij dan? Welk verdriet hoop jij dat God zal wegnemen? Wat heb je nu al gezien van wat God op een dag zal afmaken?

God zegene je en Hij behoede je.