

De ridder en het riool – advent 2013

Vandaag ontmoette ik een echte ridder: een Britse rechter die in de rechtszaal aangesproken moet worden met 'My lord'. Tien jaar geleden werd hij door Queen Elisabeth II tot ridder geslagen.

Omdat hij nu eigenlijk al met pensioen mag gaan, bad ik samen met hem om wijsheid over hoelang hij als christen nog mag dienen als rechter. We lachten om zijn aanspreektitel in de rechtszaal. Hij zei: 'Er is hier maar één Lord in de zaal', en wees naar boven.

Ik ontmoette vandaag ook een onderwijswetenschapper, net teruggekomen uit India. Daar deed hij onderzoek naar het onderwijs voor jongeren uit de onderste laag van de laagste kaste. Dat zijn de mensen die wonen waar het riool de grond uitkomt. Mensen leven er als slaven in schuldarbeid. Samen deelden we het verdriet om de hopeloze toekomst van deze ontkende groep. We baden voor hoop en liefde en vroegen 'Waarom?'

Waarom worden deze mensen ontkend?
Waarom leven ze als slaven zonder kans op ontsnappen?
Waarom lijkt gerechtigheid oneindig ver weg?
Waarom kunnen de slaveneigenaren hun gang gaan?

Terwijl we baden, dacht ik aan wat de rechter die ochtend had verteld. Hij krijgt heel vaak dezelfde vragen: "Waarom doet God niks aan al die criminaliteit, aan de moeilijke omstandigheden van mensen? Waarom zorgt hij niet voor gerechtigheid?"

Zijn antwoord: 'Ik ervaar dat mensen gerechtigheid willen die hen niet raakt. Criminelen mogen van hen

in de gevangenis. De rampen mogen worden opgelost. Maar als God werkelijk - zoals ze vragen - alle ongerechtigheid zal oplossen en alle kwaad zal uitbannen, dan zal dat dwars door mij heen gaan. Het zal dwars door hen heen gaan. Want het alledaagse kwaad dat in ons zit, heeft dezelfde wortels als het kwaad van de duidelijke, zichtbare ongerechtigheid. Worden die wortels uitgetrokken, dan zal dat niet aan ons voorbij gaan. Wanneer ik dit zeg, wordt het stil. Maar ik kan niets anders zeggen. Gerechtigheid brengen gaat niet over slechteriken uitbannen. Het gaat over al het slechte, alle ongerechtigheid uitbannen.'

En toen werd het stil. Als ik werkelijk hoop dat de God van gerechtigheid Zijn koninkrijk hier zal bouwen, dan weet ik dat ik niet aan de zijlijn kan staan. Dan zal Hij eisen dat hij de ongerechtigheid in mij mag wegnemen, vergeven en ombuigen naar de opdracht om mee te werken aan de bouw van Zijn koninkrijk.

Nu - juist voor kerst - wil ik leren zeggen:

'Kom gauw, Heer Jezus.'
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook in de rechtszaal.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook in Tamil Nadu.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook in de plaats waar ik woon,
waar ik werk.

Naomi



GodWorks
growing closer to God

De wortels van het kwaad

Elke mens verlangt dat die wortels eruit gaan. En zeker met Kerstmis, bij de herdenking van Jezus' geboorte. In het Onze Vader bidden we dat God's koninkrijk zou komen – we belijden dat Hij dat in zijn schepping doet, evenals dat Hij dat in ons doet. We blijven niet buiten schot. Onaangeroerd. De wortels van het kwaad in mij moeten eruit, en dan de heiliging erin: dat kan alleen als ik met God meewerk.

Breekbare en kostbare vaten moeten gevormd en gevuld raken.

"GodWorks" helpt daarin te oefenen, zodat we met Jezus verder kunnen gaan op de Weg van het evangelie.

Meer info?

Mail naar GodWorks@abcministries.be of bel naar 016/62.31.72.