

Hoe helpt de kerk zoekers dichter naar God?



“zoekergericht & laagdrempelig”

Zo'n 20 jaar geleden namen Vlaamse kerken wel eens het idee van “zoekergerichte samenkomsten” over van Willow Creek Church. Ze nodigden mensen uit naar een laagdrempelige happening. Bezoekers kregen zo de kans om de groeps cultuur van de geloofsgemeenschap te komen opsnuiven. Maar dat aanbod was meestal geen onderdeel van een doordachte, op langere termijn gerichte aanpak voor geloofsgroei en kerkopbouw.

Reveal helpt begrijpen dat zoekers een volgehouden dienstbetoon nodig hebben voor hun geloofsgroei. Wil een kerk met zoekers werken, dan hoort daarom naast de lage drempel van die zoekers-samenkomst ook de rest van het kerk-huis aangepast te zijn. Vooral meewerken in diakonaat biedt zoekers mogelijkheden om verschillende aspecten van het evangelie te leren kennen. Dat is dus diakonaat hand in hand met evangelisatie. Het kan ook niet anders als het evangelie in het leven-werken-dienen overtuigend en levensecht behoort te zijn.¹

Wat betekent “zoekergericht” voor kerk(leiders)?

- Zoekers verwachten dat verantwoordelijken hen overtuigen door hun christelijk leven. Zij willen leren van de leider in diens rolmodel, en dus verwachten ze levensechtheid. Dat vraagt van christen-leiders een hoge toegankelijkheid en kwetsbaarheid - de pijnlijke versie van dienend leiderschap dus!
- Zoekers hebben een plaats in elk openbare ontmoeting van de geloofsgemeenschap. Dat is opnieuw nodig omwille van de toets van levensechtheid. Ze horen er ook, omdat het mee mogen beleven van hartelijk gebed, diepgaand onderwijs, correct bijbelgebruik, integere zorg, deugdelijk leiderschap-renmeesterschap hen mogelijkheden geeft om al hun verward zoeken op orde te krijgen. Zo leren ze het plan van God ook voor zichzelf begrijpen.
- “Laagdrempelig” en “zoekergericht” verwijzen dus niet alleen naar speciale samenkomsten. Als zoekers in alles het kerk-zijn mee mogen beleven, dan kunnen ze in elk type kerkactiviteit ook iets meekrijgen om verder te groeien. Echter: dan kan kerk-zijn geen automatisme zijn. En evenmin ronkende visies met routine samenkomsten. Leiders en de geloofsgemeenschap horen doordacht en concreet aan geloofsgroei te timmeren.²
- Zoekers verwachten duidelijkheid. Kenmerken van het christen-zijn kunnen daarom zonder omwegen genoemd worden – niet alleen tijdens evangelisatie. Die noodzaak wordt op de spits gedreven door het risico dat zoekers zich na een tijdje zouden kunnen nestelen in een ‘clubkerk’.³

Liefde voor God? Voor de kerk?

Zoekers worstelen met geloofswaarheden. Ook al aanvaarden ze het bestaan van God, dan begrijpen ze nog niet noodzakelijkerwijs dat de weg alleen via Jezus kan lopen: “Is Hij wel historisch echt?” “Is de overlevering betrouwbaar?” “Zijn weg alleen zint me niet.”

Zoekers experimenteren daarom graag als hen dat een nieuwe geloofservaring kan bezorgen. Dat zet aan tot bezorgdheid voor wat via die geestelijke deur kan binnensluipen. Maar het geeft ook mogelijkheden. Als christenen en geloofsgemeenschappen in die zoektocht juist heel dichtbij komen staan, kunnen ze zoekers hulp en voorbeelden geven om al experimenterend Gods goedheid, genade, actieve leiding, zorg en voorziening zelf te ondervinden.

Dat verklaart het belang om mensen zo vroeg mogelijk vertrouwd te maken met geestelijke disciplines. Die leiden hen via veilige wegen dieper in Gods liefde.⁴

Liefde voor de naaste?

En wat met de medemens? In een sociaal actieve cultuur zoals de Vlaamse drukken zoekers meestal al hun medemenselijkheid uit. Maar omdat de brug met Christus nog niet helemaal is gelegd, zal die niet voortkomen uit Gods liefde. De zoeker toont in dit aspect dat hij (nog) op zichzelf gericht is.

Zoekers worden nog het best getypeerd door de discipel Thomas: twijfelend, zoekend, zich afvragend, een beetje gelovig, hopen op echtheid. Afgaand op het verstand voor bewijs. En toch hunkerend om overtuigd te worden door beleving. Zoekers moeten hun hand kunnen leggen op iets tastbaars. Alleen de plaatselijke kerk kan dat aanbieden. Dat is het concept waarbinnen de uitspraak van Bill Hybels betekenis krijgt:

“De plaatselijke kerk is de hoop voor de wereld.”

- 1 Alleen als de kerk helpt en betrokken is bij de samenleving rondom, zullen mensen willen luisteren naar wat zij later te zeggen heeft over (actuele) maatschappelijke kwesties.
- 2 Waar concept en beleidsplan ontbreken, lopen kerken en christen-leiders het risico begraven te worden onder activisme en het zicht te verliezen op de richting die men uitgaat. Zie ook <http://abcministries.be/artikels/#Reeks-Deugdelijk-bestuur>
- 3 Clubkerk: zie het artikel op p2.
- 4 Voor informatie over geestelijke disciplines, zie p5: GodWorks.