

WAT GAAT ER MIS?

Via het Reveal-onderzoek stellen 92% (!) van de ondervraagden dat hun (geloofs)leven wel eens geparkeerd stond.

Daarvan wijten 13% dat grotendeels aan de rol die de geloofs-gemeenschap (wel of niet) op zich nam:

- De kerk verwachtte geen inspanning van de mensen. Ze daagde de gelovigen te weinig uit.
- Een tekort aan onderlinge relaties en netwerking werd onvoldoende gecorrigeerd, waardoor ze ofwel geïsoleerd bleven ofwel elders de losterd gingen zoeken.
- De kerk handhaaft activiteiten of een werkstijl die de essentie van het hedendaags kerk-zijn hinderen.
- De kerk laat na een betekenisvolle geestelijke basis te leggen, evenals de geestelijke disciplines aan te leren. Over verloop van tijd volgt ze beide te weinig op.
- Kerkverantwoordelijken verliezen zich in drukte en schieten tekort in correct leidinggeven.

OVERGANGEN TUSSEN DE GELOOFSFASEN:

- De overgangen tonen hoe met tijd en inzet het “God verkennen” kan uitgroeien tot waarachtig discipel van Jezus zijn. Dat vraagt wel om een aangepaste begeleiding per fase en per overgang.
- Doorheen het continuüm neemt autonomie toe: God bouwt die capaciteit door zijn Geest, door de bijbel en door zijn kinderen.
- Kerk-zijn kan zich daaraan aanpassen door wegen aan te bieden waarlangs groeiende gelovigen leren zorgen voor de naaste, de gemeenschap en de schepping: bvb. via evangelisatie, mentoring, begeleiding, onderwijs en vorming, allerlei dienstbetoon.

Observatie 1: In de Vlaamse christelijke beweging signaleren kerken een groot gebrek aan (vaardige) leiders en aan matuur leiderschap. Mensen stromen dus moeilijk door vanuit de eerste geloofsfasen naar de latere. De overgangen van het continuüm worden niet genomen. De kerk blijft veelal steken in dienstbetoon aan “zuigelingen” en “kinderen”.

TIP: Kerkleiders kunnen onderzoeken waar gemeentelieden botsen tegen drempels. Dan kunnen ze hun werkplan concentreren op het helpen overwinnen van die drempels.

Observatie 2: Vlaamse kerkleiders claimen dat mensen in de kerk loyaal zijn aan hun leiderschap en verwachten medewerking aan de kerkactiviteiten. Maar men signaleert toenemende vermoeidheid, frustratie, afhaken, verschil van mening, passiviteit, ...

Ter afweging: Leiders staan zelf ook ergens in dat geloofscontinuüm. Christenen uit hun kerk kunnen hen inhalen en voorbij steken. Zulke kerkleden zoeken dan buiten de kerk(leiders) om naar geloofsvoeding, -vorming en -beleving.

Reveal helpt begrijpen dat gelovigen zich doorheen het continuüm onafhankelijker opstellen. Hun loyaliteit verschuift weg van leiders in hun voorbeeldrol, maar drukt zich dan uit in die activiteiten die resultaten de verwachtingen inlossen – die hen meer voedsel en diepte geven. Ze gaan dus selectiever om met tijd en inzet.

TIP: Kerkleiders kunnen zich afvragen:

- 1 Welk soort kerk-zijn helpt mensen (beter) om doorheen die fasen en overgangen te groeien naar die volwassenheid en autonomie?
- 2 Hoe kunnen we als leiders die aanpak aanreiken zonder er zelf onderdoor te gaan?
- 3 Hoe kunnen we die autonomie terug recrutereren voor groei onder de andere mensen van de kerk?
- 4 Wat is de eerste stap?



REVEAL
WAT KUNNEN WIJ ERMEE?

abc
ministries

ZOEKERS

“Ik geloof in God, maar ben niet zeker over Christus. Mijn geloof speelt geen belangrijke rol in mijn leven.”

DE KERK:

Voor zoekers zijn de kerkdiensten in het weekend erg belangrijk. Zij willen een boeiende, bezielende dienst die hen raakt.

De preek moet inspirerend zijn:

de zoekers willen een aanzet krijgen om over hun geloof te gaan nadenken én zodat ze ermee aan de slag willen en kunnen gaan.

Matt. 4:19 Volg mij

PASBEKEERDEN

“Ik geloof in Jezus, en ik probeer te begrijpen wat het bekend Hem te kennen.”

DE KERK:

Kerken en kerkleiders moeten deze mensen voorbij de basis van ‘beking van dode werken en geloof in God’ (Heb. 6:1) voeren.

Pasbekeerden zijn het meest geholpen als christenen hen stimuleren:

in liefde, dienstbaarheid (v.10), hoop (v.11), geloof en geduld (v.12).

Joh. 1: 35-39 Kom en zie

GELOVIGEN

Marcus 3: 13-14 Kom tot Mij

“Ik sta heel dicht bij God en vertrouw dagelijks op Hem voor leiding.”

DE KERK:

Voor gelovigen neemt de invloed van de kerk af. Ze groeien verder en daarom worden de eigen geestelijke oefeningen veel belangrijker.

De kerk kan zich nu beter beperken tot richting aangeven en uitdagen:

maar opgelet: zonder betuttelend op de gelovigen over te komen. Dat betekent niet dat deze mensen losgelaten moeten worden. Integendeel! Begin in deze fase al extra bronnen en gespreksgroepen te gebruiken, als aanloop naar de volgende fase van de discipelen.

DISCIPELEN

Matt. 16: 24-25 Verloochen jezelf voor mij

“Mijn relatie met Jezus is de belangrijkste relatie van mijn leven. Hij leidt mij in alles wat ik doe.”

DE KERK:

De kerk(leiders) bieden in deze geloofsphase het beste begeleiding en ondersteuning. Bijkomende bronnen voor eigen studie, worden zeer verwelkomd. Als daar bovenop nog eens een aanbod komt voor (diepgaande) geloofsgesprekken over specifieke onderwerpen, dan worden discipelen kostbare mensen die met hun leven dienen in hun geloofsgemeenschap.

De grootste groep ontevreden mensen komt voor in deze fase. Discipelen vinden binnen de kerk geen hulp om zich verder te ontplooiën. Toch zijn het juist de discipelen die als groep het meeste evangeliseren, aan de collecte geven en meedoen aan kerkactiviteiten.

HET GEESTELIJKE CONTINUÛM